

Vallentuna 180519

”Stöd den svenska polisen” heter ett stort facebookforum vars deltagarskara i hög grad består av rasister. Jag tror att många av deltagarna är med just för att de sympatiserar med rasistiska kommentarer men jag tror också att många som inte är rasister har ”slö-klickat” på gillaknappen utan att skärskåda sidans innehåll. De har väl helt enkelt tänkt att det ju är bra att stödja den svenska polisen.

För mig är parollen ”Stöd den svenska polisen” märklig i sig. Polisen har många uppgifter men grundläggande för dess existens i en demokrati är att vara den enda som får bruka våld. Det är folket som har skapat ett polisväsende och givit det en tydlig uppgift:

”Vi fattar att demokrati kräver att vi inte slåss med varandra, så vi gör en lag som förbjuder oss att slåss. Problemet är att en del slåss ändå och att vi andra inte lyckas tala dem till rätta, och slå dem får vi ju alltså inte göra. Om vi fick slåss skulle vi lika gärna kunna stryka den där lagen och låta den starkaste slå allihopa, det vill säga att vi lägger ner demokratin.

Dåligt, vi har en annan idé: En specialgrupp får som särskild uppgift att hindra slagverkarna, med våld om så krävs. Inte en gnutta mer våld får användas än vad som är nödvändigt och vi ska noga kontrollera att gruppen följer de riktlinjer som vi ger den, så att den inte utvecklas till en egen maktfaktor som raserar vår demokrati.”

”Stöd den svenska polisen” låter som att Polisen skulle ha eller tillåtas ha en egen agenda. Det vore livsfarligt. Polisens existens och inriktning är (i likhet med andra myndigheter) en direkt följd av demokratiskt fattade politiska beslut. ”Stöd” är ett ord som snarare för tankarna till någon fritänkande teatergrupp än till den myndighet som allra hårdast måste hålla sig till den av uppdragsgivaren givna uppgiften.

Dicken Hedrenius